



Danmarks Jægerforbund



Kære Venner.

Jeg vil gerne ønske jer hjertelig til lykke med jeres 75 års jubilæums dag i dag.

En dag der i disse ombrydnings og forandringstider for en forening som Søvind og Omegns Jagtforening er noget særligt, nemlig en dag hvor man kigger tilbage og sætter fokus på de mænd der for 75 år siden satte sat, og fandt det nødvendigt, at starte en jagtforening, det er samtidig en dag hvor man ikke kan undgå, også at tænke på de, der gennem alle årene efterfølgende har påtaget sig ansvaret for, at foreningen er hvor den er i dag.

Jeres Foreningen fremstår i dag som en forening med en god medlemskare og med et godt grundlag for at sikre at de næste 75 år kan forløbe godt.

Lad os lidt nutidigt se lidt på den elektroniske side af foreningen, nemlig jeres hjemmeside. En fin side med en masse oplysninger og dejlige billeder formentlig af de der i dag har stået for madlavningen i køkkenet, et flot og fint indslag der ikke netop symbolisere jagten, men giver et stort billede af sammenholdet i foreningen.

De mange aktiviteter der er på skydeområdet, hvor i stadig mestre at sætte jer igennem.

Hundesiden er for mig noget specielt, den første hundekoordinator jeg havde med at gøre da jeg var kredsformand i 1992 var Erling Vase, og hans store hundekendskab og kærlighed til emnet fik sat arbejdet med hundene op i et gear hvor det i dag stadig ligger, på hjemmesiden kan man se, at i har mange hunde til træning og at i klarer jer godt i netop den konkurrence Erling var ophavs mand for nemlig kreds og regionsdysten.

Man kan sige, at det måske lidt humoristisk set, så ikke er rart, at jeres såkaldte side med venner stadig er under opbygning, men det kommer vel nogle på fremover.

I har en god tradition ved jeres møder, jeg husker den generalforsamling jeg var med til, hvor slagteren som altid havde leveret rullepølsen, og hvor han sad og lurede rundt for at, se om der blev lagt sennep på pølsen, hvis der var nogle der gjorde dette fik de med ham at bestille, så skulle han i hver til fald ikke stå og lave en rullepølse helt specielt til dette møde, så nej, der var ingen der brød ritualen, og pølsen var helt super.

Jeres forhold til omgivelserne er også i top, i er kommet mange gange som venner på Glud-Skjold Jagtforenings skydebane, her er der gennem tiden udviklet et venskab der sagtens kunne stå på jeres venne side på nettet, jeres omgængelighed og gode humor har altid slået igennem hvor i end har været.

Jeres medlemmer er på den konto gode repræsentanter for jægerne i Danmark, og dermed også for jagten.

Hjertelig tillykke med dagen og fortsat knæk og bræk fremover

Stor og hjertelig jægerhilsen

Torben Bagh HB medlem i Region 5 den 8. marts 2008.